

Preek 2 Petrus 1:16-21

- Schildwolde, 16 augustus 2015
- Kees van Dusseldorp

Liturgie:

Votum en groet

Ps.119:13,14,15

Wetslezing

Opw.366

Gebed

Lezen: 2 Petr.1:12-21

Mark.9:2-10

Jes.42:5-9

Ps.2:3,4

Preek: 2 Petr.1:16a

Ld.296

Gebed

Collecte

Ps.43:3,5

Zegen

Gemeente van Christus,

Waar doe je het voor? Elke dag weer naar school. Elke dag weer de wasmachine aanzetten. Elke dag weer achter het stuur. Elke dag weer de nodige activiteiten in je agenda. Binnen of buiten de kerk. Waar doe ik het voor? Waar doe jij het eigenlijk voor?

Om jezelf te ontwikkelen? Om iets te betekenen? Om anderen niet teleur te stellen? Om plezier te hebben? Om je niet te vervelen? Omdat je je verantwoordelijk voelt?

Ik wil vanmorgen je horizon een beetje oprekken. Voordat 'het gewone leven' weer helemaal losbarst en je van dag tot dag doet wat er in je agenda staat. Met meer of minder plezier. Omdat ik weet dat het zinvol is, als je weet waar je het voor doet. Als je enig idee hebt, welke stip er op de horizon staat. Als je erbij bepaald wordt waarheen je op weg bent. Dan leef je niet in de sleur van elke dag. Dan laat je je niet leven door wat anderen van je verwachten.

**

Heb je wel eens met die oude broeder gesproken? Hij is echt oud, maar toch sprankelen zijn ogen van plezier. Je ziet aan zijn gegroefd gezicht dat hij veel heeft meegemaakt en veel buiten is geweest. Voor zijn werk heeft hij vele landen bezocht, veel mensen gesproken en veel conflicten meegemaakt. Hij weet trouwens dat hij niet zo lang meer zal leven. En dat heeft niets te maken met zijn gezondheid, maar met de bedreigingen waaronder hij leeft. Als christen vervolgd. Maar hij komt helemaal niet angstig over. Hij maakt graag tijd om mensen te ontvangen en te spreken.

Je raadt het al, die oude broeder is de apostel Petrus. Je kunt hem niet meer live spreken. Maar hij heeft op hoge leeftijd een persoonlijke afscheidsbrief geschreven. En daarin leer je hem kennen als een enthousiaste en vitale broeder. Geen zuurpruim die ach en wee klaagt over de wereld van vandaag. Of iemand die vastgeroest is in tradities. Of een betweter die overal een mening over heeft en je precies vertelt wat je wel en niet moet doen. In zijn brief ontmoet je geen Petrus die alleen maar zijn keuzes en beslissingen verdedigt. Je treft geen apostel die tevreden in de leunstoel zit en terugblijkt op een voltooid leven. Je ontdekt geen frustratie dat er nog zoveel niet lekker loopt in de kerken.

Nee, je ontmoet een oude man met een open mind. Die met zijn levenservaring en beproefde wijsheid ons helpt om de horizon open te houden. Die enthousiast en creatief woorden zoekt om broeders en zusters te bemoedigen. Die – ondanks de donkere wolken die boven zijn hoofd samepakken – de levenslust niet verliest en vol verwachting de wereld inkijkt. Dat hij zo in het leven staat, heeft niet alleen te maken met zijn energieke karakter, je weet wel. Het heeft alles te maken met zijn Heer, Jezus Christus.

Hij begint zijn brief met waardering: jullie, beste lezers, hebben – ondanks alles – een even kostbaar geloof ontvangen als wij, apostelen. Hij vervolgt met de belangrijkste opdracht: zet je er met al je kracht voor in dat je je geloof ook vruchtbaar maakt voor de praktijk. En hij rondt de inleiding af met een verwijzing naar de glorie en de glans van Jezus Christus. Wat is het geheim waardoor deze man op zijn oude dag nog zo vitaal is? Dat zou je wel willen weten, of je nu oud bent of jong. Wat is de boodschap die deze ervaren christen heeft voor iedere gelovige? Die maakt de horizon ruim, waarbinnen je

leeft, werkt, eet, slaapt, knuffelt en praat. Laten we de ontmoeting met deze oude broeder zoeken. En in hem onze Heer ontmoeten.

**

‘Wij hebben u de glorievolle komst van Jezus Christus verkondigd’. Het heeft bij mij even geduurd, voor ik doorhad hoe bijzonder deze uitspraak is. Toen ik dit tekstgedeelte bestudeerde voor de preek vanmorgen, heb ik lang gedacht dat ik het over de bijzondere kwaliteiten van de Bijbel moest hebben. Daar schrijft Petrus een aantal belangrijke dingen over. Dat de Heilige Geest de profeten gedragen en gedreven heeft, dat de Bijbel betrouwbaar is, dat je er geen eigenwijze interpretatie van moet maken en dat Gods Woord als een lamp voor je voet is, een licht op je pad. Dat zijn belangrijke opmerkingen die Petrus maakt en waar we nog wel wat huiswerk aan hebben. Maar de kern van dit gedeelte ligt ergens anders. Die heeft te maken met de glorievolle komst van Jezus Christus.

Wat maakt deze uitspraak bijzonder? Allereerst moet je weten dat Petrus met de ‘komst van Jezus Christus’ niet de geboorte van Christus bedoelt, maar de wederkomst van Christus. Zijn terugkeer naar de aarde aan het eind van de tijd. Een glorievolle, stralende, krachtige komst naar de wereld, als zijn macht en uitstraling ten volle zichtbaar worden. Als iedereen hem zal zien en hem zal aanbidden. Als zijn volgelingen compleet zullen delen in zijn vrijheid, vrede en vreugde.

Wat ik bijzonder vind, is dat Petrus juist dit noemt als samenvatting van zijn prediking. Als ik zou vragen: Wat vind je nu de kern van het christelijk geloof? Wat is het belangrijkste wat je iemand zou willen vertellen, als je de kans krijgt? Waar gaat het in de kerk over? Dan vermoed ik, dat er andere antwoorden zullen komen. Over God de Schepper. Over vergeving van zonden. Over opstaan uit de dood. Over Iemand hebben die er altijd voor je is. Over echt geluk en eeuwig leven. En dat klopt ook allemaal. Maar Petrus zegt iets anders om heel zijn preekwerk samen te vatten: wij hebben u de glorievolle komst van Jezus Christus verkondigd. Misschien is dit niet het eerste wat hij de mensen vertelde. Maar kennelijk wel het krachtigste. In ieder geval is het voor hem de kern: ‘Jezus Christus komt eens met kracht en heerlijkheid weer naar de wereld’.

Het is de glorievolle komst van de Heer, die Petrus zijn open mind, zijn levenslust, zijn vitaliteit geeft, zelfs nu hij oud geworden is en hij zich voorbereid op het afscheid nemen. Het is de glorievolle komst van de Heer, die de horizon van zijn leven ruim maakt, die glans geeft aan zijn leven. Waardoor je graag naar hem luistert. Het is de glorievolle komst van de Heer die ook de horizon vormt van ons leven. Daarbinnen krijgen je dagelijkse taken en verantwoordelijkheden een plaats. Je doet je gewone taken, afspraken, activiteiten. Maar het valt binnen het uitzicht op de komst van de Heer. Dat is in alle omstandigheden een bron van energie, van wijsheid, van vreugde.

**

Voor ik verder probeer uit te werken wat dat betekent, moet ik eerst een pas op de plaats maken. Want Petrus besteedt er nogal wat aandacht aan, dat de krachtige komst van Jezus Christus geen droom is, of een interessante theorie. Zulke toekomstverhalen zijn er in alle soorten en maten. Dat we op weg zijn naar de instorting van onze wereld. Omdat er teveel mensen komen, energiebronnen, water en voedsel opraken, en teveel

rampen die we niet onder controle hebben. Dat we op weg zijn naar een wereld die door robots en computers wordt beheerst. Of dat we op weg zijn naar het bewonen van nieuwe planeten. De meeste toekomstverhalen zijn niet positief. Sommige zijn gebaseerd op inschatting van de huidige wereld. Andere zijn echt fantasie. De meeste mensen reageren nuchter en laten zich door zulke verhalen niet afhouden van hun dagelijks werk.

Maar het scenario dat Petrus ons voorhoudt is van een andere orde. De stralende komst van Jezus Christus is geen fantasie, fabel of fictie. Eigenlijk gaat Petrus in op heel moderne vragen. 'Wij vertellen geen sprookjes, we baseren ons niet op knappe verzinsels, ons verhaal is geen creatieve constructie of interpretatie'. De boodschap van Petrus wordt gesteund door de feiten en door de persoonlijke ervaring van Petrus. Hij was erbij, dat ene moment, dat Jezus straalde van goddelijke luister. Het is maar één keer voorgekomen tijdens het leven van Jezus op aarde. Dat over hem die hemelse glans zichtbaar was en zijn kleren stralend wit werden. En dat de stem van God de Vader hem aanwees als de geliefde Zoon, de redder van de wereld.

Opnieuw zeg ik: wat opvallend dat Petrus niet de kruisiging van Jezus noemt, of zijn opstanding. Zijn dat niet de belangrijkste gebeurtenissen die hij persoonlijk heeft meegeemaakt met Jezus? Nee, Petrus verwijst naar dat ene korte, speciale moment, waarin Jezus' grootheid stralend zichtbaar was. Omdat toen iets te zien was van wat nog komen gaat. Er werd een tipje van de sluier opgelicht. En daarom is Petrus ervan overtuigd dat de profetieën over de dag van de Heer in Jezus Christus vervuld zullen worden.

Een persoonlijke ervaring van Petrus heeft zijn overtuiging versterkt. Moet iedereen dan maar wachten op een bijzondere persoonlijke ervaring voordat je het echt gelooft? Moet je eerst zelf iets van God meemaken, om de twijfel kwijt te raken dat het misschien toch om sprookjes gaat? Natuurlijk kan een directe godservaring je enorm versterken in je geloof. Maar hier gaat het om de ervaring van de drie apostelen, die erbij waren op de heilige berg. En die met hun getuigenis het evangelie voor ons bevestigen. 'We verkondigen u de glorievolle komst van Jezus Christus. Het is geen droom. Het is geen fantasie. We hebben zijn hemelse glans al eens gezien. Twijfel niet: Hij komt eraan in glorie!'

**

En nu komen we een stap verder. De oude apostel laat ons in zijn hart kijken. Zijn levenslust, zijn verwachting, zijn hoop worden geboren in de stip die op zijn horizon staat. Jezus Christus komt in heerlijkheid terug. De glans die hij een keer persoonlijk bij Jezus gezien heeft, is voor hem de garantie dat hij geen sprookjes gelooft. Hij leeft echt naar de komst van de Heer toe. Dat maakt zijn leven licht, hoe donker de wereld ook is. Dat breekt zijn horizon open, hoe kort zijn leven ook nog duren zal. Dat geeft hem plezier in wat hij doet, hoe groot de bedreigingen ook zijn.

De meeste gelovigen kennen de tekst uit de Bijbel: 'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.' Dat staat in Psalm 119 en wordt vaak opgevat als: Gods Woord wijst ons de weg. Je kunt met de wijsheid van God uit de Bijbel keuzes maken in je leven. Want met de Bijbel weet je wat goed is en wat fout is. Gods Woord is een moreel kompas. Petrus verwijst naar die tekst, als hij spreekt over het profetische woord die als een lamp die in een donkere ruimte schijnt. Maar daarmee geeft Petrus direct een extra betekenis aan die lamp. Het gaat niet alleen om weten wat je moet doen en welke keuzes

je moet maken. Het geloof maakt het leven ook licht en ruim! Het geeft glans en plezier, schoonheid en verwachting aan het leven.

Iets van de glans en de luister van Jezus Christus gaat in je leven stralen. Als je weet dat hij terugkomt in heerlijkheid en glorie, dan maakt dat je leven lichter. Als je weet waarheen je op weg bent, dan zijn ook donkere stukken van je levensweg niet zonder zegen en niet zonder uitzicht. Als je beseft dat je Heer in al zijn liefde en majesteit eraan komt, dan houd je moed en blijdschap, wat er ook gebeurt. Ik zal niet zeggen dat iedere christen altijd dansend door het leven gaat. Daarvoor is er teveel duisternis in de wereld en teveel moeite in het leven. Maar de uitstraling van Jezus Christus maakt je leven wel lichter. Zijn komst ligt aan de horizon. Dat geeft licht! Je hebt uitzicht. Je leeft niet alleen van dag tot dag, maar je leeft met verwachting. Zelfs het grootste verdriet maakt je hoop niet dood. Want je Heer komt eens terug in heerlijkheid! Dat is werkelijk een lamp voor je voet. 'Tot de dag zelf aanbreekt en de morgenster opgaat in onze harten.'

**

'Jezus komt met kracht en glorie eens terug naar deze wereld. Dat maakt ons leven licht. Wij hebben zelf dat speciale moment meegemaakt Hij eer en luister van God de Vader kreeg en Hij aan alle kanten begon te stralen. Dat was voor ons het bewijs dat de profeten echt de waarheid gesproken hebben. En het is voor ons ook het bewijs, dat alles wat er over de komst van de Heer in de Bijbel staat, ook echt gaat gebeuren. Zorg er daarom voor dat jullie goed lezen en luisteren naar wat er in de boeken van de profeten staat', zo schrijft Petrus verder. 'Want het zijn maar geen gewone boeken en gewone woorden. Ze spraken namens God zelf door de Heilige Geest.'

Broeder, zuster, als je wilt leven met hoop, met verwachting, met een open horizon, als je wilt leven in het licht van Jezus Christus, zorg dan dat je aandacht geeft aan wat er in de Bijbel staat. Als je niet wilt voortsloffen in de verplichtingen en activiteiten van elke dag, maak dan werk van wat profeten en apostelen hebben opgeschreven, gedragen door de heilige Geest. Als je iets van de glans van Jezus over je leven wilt ontvangen, luister dan naar Gods woord.

Dat is de weg die de oude apostel ons wijst. Ga niet zitten wachten op een bijzondere ervaring van God. Ga niet zitten wachten op een droom of een visioen waarin je ook zelf Jezus in zijn glorie ziet. Maar laat je ook niet meezuigen in alle somberheid en duisternis van de wereld. Of in de verleidingen en sleur van elke dag. Laat je niet bang maken door wat er gebeurt, of wanhopig door wat je meemaakt. Zoek het licht van Jezus Christus. Door met de Bijbel bezig te gaan.

In de Bijbel lees je waar het op uitloopt: de dag van de Heer, de komst van de Gezalfde. Dat betekent de redding voor de gelovigen en het oordeel over onrechtvaardigen. Daar schrijft Petrus in hoofdstuk 2 over. We hopen dat volgende week te lezen, als de Heer het geeft. Verdriet en angst, onrecht en dood zullen verdwijnen. Liefde, vrede en blijdschap zullen overwinnen. Dat uitzicht leveren de woorden van profeten en apostelen je op. Ik weet, dat Bijbel lezen voor veel mensen een probleem is. Niet zozeer de tijd, maar meer omdat je het zo vaak niet begrijpt. En toch, blijf het doen! Lezen en luisteren. Pak de Bijbel in Gewone Taal, als je die beter begrijpt. Praat met anderen over wat er staat en wat er wordt bedoeld. Zoek een vereniging of bijbelstudiegroep, of maak een afspraak om je

als kring te verdiepen in de Bijbel. Om te horen wat God zegt. Om weer in het licht van Jezus Christus te komen. Want daar is de Bijbel op gericht, zo leert ons Petrus. Omdat de heilige Geest achter die woorden staat. Hij heeft de bijbelschrijvers gedragen en gedreven. Zo blijft je horizon open. Zo voedt je je verwachting. Zo blijft het licht in je leven.

**

Gemeente, ik heb in de afgelopen week veel verrassende ontdekkingen gedaan in de tekst van 2 Petrus. Ik heb geprobeerd om u daarin mee te nemen en te vertellen wat ik heb gevonden. Of, om het anders te zeggen, wat de Heer mij heeft laten zien. Misschien was het teveel voor een preek. Of bent u de lijn een beetje kwijtgeraakt. Of is het me toch niet helemaal gelukt om het goed duidelijk te maken voor iedereen. Maar de kern is hopelijk duidelijk: Petrus, de oude apostel, laat ons zien wat het geheim van zijn levenslust, zijn hoop en zijn vitaliteit is: Mijn Heiland komt! En Hij straalt van liefde en kracht! Die glans heb ik eens gezien bij Jezus. En daarom weet ik wat ik zeg als ik jullie voorhoud dat Hij komt in glorie.

Ik heb het gevoel dat bij ons die verwachting niet altijd even sterk is. Dat wij in ons leven veel meer op het hier en nu gericht zijn. Op de dingen van elke dag. Onze verantwoordelijkheden, verplichtingen en activiteiten. Maar ook onze relaties, onze welvaart en onze gezondheid. En toch raakt daarmee je horizon gesloten. En je gaat mopperen als het tegenzit. Je trekt je terug als het anders gaat dan je zou willen. Je wordt boos als mensen je tegenwerken. Of angstig als er bedreigingen op je af komen. Petrus breekt de horizon weer open. Laat de komst van Jezus Christus aan je horizon staan! Dat maakt je leven lichter. Dat geeft glans aan je leven. Je leeft in verwachting.

Een vrouw die in verwachting is, heeft een geheim. Ze draagt nieuw leven in zich. Je ziet het vaak aan haar ogen, aan haar uitstraling. Ze heeft er veel voor over en kan veel aan. Dat geldt niet van iedere aanstaande moeder even sterk. Maar de komst van de kleine geeft kracht aan haar leven.

Een christen is een mens die in verwachting leeft. Je draagt nieuw leven. In het hart leeft een hoop die niet dooft. Dat maakt het leven licht. Zo krijgt geloof kracht. Laat die kracht en dat uitzicht je leven bepalen in het nieuwe seizoen. Als je fietst, leest of discussieert, als je schoffelt, opdrachten maakt of de koeien melkt, als je vergadert, elkaar bemint of bij een graf staat, als je boodschappen doet, de dokter bezoekt of een feest viert. Aan de horizon staat onze Heer. Hij komt. Hij komt met haast!

Amen