

Preek over Micha 4:1-8

- Schildwolde, 26 juni 2016
- Kees van Dusseldorp
- serie Micha 2/4

Thema: Het vrederijk komt zeker!

Liturgie:

votum en groet

Opw.462

wetslezing

Ps.65:1,2 [Wiekslag 1-8]

gebed

lezen: Micha 3:1-4:8

1 Pet.1:3-7

inleiding

Ld.23

preek: Micha 4:5

Ps.48:1,3

gebed

collecte

Ld.284

zegen

Gemeente van Christus,

\*\* wie durft er nog spreken over een vrede-rijck?

Op teletekst gisteravond stond:

Doden bij aanslag hotel Mogadishu.  
België pakt terreurverdachte op.  
95.000 bezoekers op veteranendag.  
Gevolgen Brexit onzeker.  
Gezin uit Syrië mag uitgezet worden.  
Kremlin-criticus Belych opgepakt.

En wij buigen ons vanmorgen over een oude profetische tekst, die spreekt van een vrede-rijck dat komt. Wie durft er in deze wereld nog te spreken over een vrede-rijck?

Is dat alleen weggelegd voor idealisten? Mensen die weigeren om de werkelijkheid onder ogen te zien?

Of is het alleen weggelegd voor pacifisten? Mensen die zich verzetten tegen elke vorm van militaire kracht?

Of is het alleen weggelegd voor mensen die dit leven achter zich moeten laten? Die zich voorbereiden op hun toekomst bij de Heer?

Wie durft er nog te spreken over een vrede-rijck?

Ach je hoeft niet eens de wereld in te kijken.  
Onvrede en ontevredenheid bepalen het beeld.  
We hebben onze handen vol om zelf in balans te blijven.  
Om ons niet te laten meezuigen in de belangen van een ander.  
Want elkaar vertrouwen, dat gaat niet zo gemakkelijk.

Dan kan het spreken over een vrede-rijck leiden tot schouderophalen. Kom op, wees nuchter alsjeblieft. Laten we het praktisch houden. Voor dromen hebben we geen tijd. Spreken over een vrede-rijck kan ook leiden tot irritatie. Heb je die christenen weer, die zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheid en maar spreken over een toekomst waar alles goed is. Maar zo'n irreële verwachting werkt alleen maar teleurstelling op.

Zeker, er zijn momenten van intens geluk. Er zijn wonderen van verzoening. Maar onze wereld heeft nog niet veel van een vrede-rijck. We kunnen niet zonder een leger. En verhogen zelfs het jaarlijkse budget voor mensen en middelen bij defensie. We kunnen niet zonder politie en justitie. Laten zij hun revolvers nog maar niet omsmelten tot schroeven en bouten.

Wie durft er nog te spreken over een vrede-rijck? Zijn er geen belangrijker vragen? Is er geen persoonlijker thema? Zijn er geen meer praktische zaken?

\*\* een profetisch woord!

't Is wel raar. Dat de profeet, die Israel de mantel uitveegt, ineens met zo'n profetie komt. Micha maakt zich ongelooflijk boos over de afgoderij van zijn volksgenoten en over het sociale onrecht dat mensen elkaar aandoen. Ik heb vorige week geprobeerd daar iets van weer te geven. Maar Micha zich het meest kwaad over zijn collega-profeten, die zogenaamd in de naam van de Heer vertellen dat het wel meevalt. Dat Israel toch Gods volk is. Dat Gods beloften eeuwig zijn. Dat God wel trouw zal blijven. Dat Jeruzalem nooit verloren gaat. Dat mensen zich niet bezorgd hoeven te maken over hun toekomst. Micha heeft het er helemaal mee gehad en maakt er korte metten mee. Mensen, Gods oordeel is serieus! Zijn waarschuwing kun je beter niet in de wind slaan, ook al ben je het volk van Gods liefde. Alles gaat op de kop. Jeruzalem, ja zelfs de tempel zal vernietigd worden.

En dan ineens slaat Micha een andere toon aan. Akkoorden van vrede en verzoening, van zorg en liefde bereiken onze oren. Het zijn bekende beelden die de profeet oproept. Is Micha ineens ook zo'n broodprofeet geworden? Iemand die zegt wat de mensen graag willen horen? Iemand die de voor ons ongemakkelijke kanten van God niet meer benoemt?

Nee toch niet! Het geheim ligt al direct in de eerste woorden: 'Eens zal de dag komen'. Lettelijk: 'het zal zijn in de laatste dagen'. Daar zit de angel. Het vrederijk komt. Zeer zeker. Maar nog niet nu, zegt Micha. Dat aangekondigde oordeel zal eerst voltrokken worden. De nieuwe wereld komt. De wereld van vrede en recht, in veel opzichten het spiegelbeeld van de werkelijkheid. Maar dat betekent niet dat jullie nu vrijuit gaan, onbezorgd je gang kunnen gaan, je niet hoeven te bekeren, omdat God toch wel redt.

Een profetisch woord heeft altijd betrekking op de actuele werkelijkheid. Het is Gods Woord gesproken op zijn tijd. De bekende beelden van het komende vrederijk worden door Micha op afstand gezet. Zonder dat hij aan de kracht ervan afbreuk doet. In zijn mond wordt het visioen geen doekje voor het bloeden, maar krijgt het zijn kracht voor de praktijk van het leven. Het vrederijk komt zeker! Maar dan niet ons vrederijk, maar Zijn vrederijk! Een profetisch woord. Die gericht is op een andere visie, een andere levensstijl, een andere praktijk.

\*\* het is geen droom, maar een visioen! \*\*

'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.' Als kinderen dat spelletje doen, dan hebben ze echt iets gezien. Stukje bij beetje geven ze hun geheim prijs. Eerst de kleur. Dan de vorm. Dan de plek. Net zo lang tot de ander het ook ziet. 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.' Dat zou een profeet van God ook kunnen zeggen. Alleen is het dan geen raadseltje of spelletje. Hij ziet iets, wat anderen niet *kunnen* zien. Iets wat God hem laat zien. En dan gaat zo'n profeet vertellen wat hij heeft gezien. Dan lijkt het op een droom. Want een profeet vertelt iets wat niet bestaat, of wat helemaal niet kan, of iets wat pas veel later gaat gebeuren. Maar het is geen droom. Maar wat een profeet ziet is een visioen. God wil door zo'n beeld iets duidelijk maken. Het is een openbaring. Waarmee God iets wil zeggen.

Het visioen van Micha bestaat niet in het echt. Hij ziet de berg waarop de tempel staat als de hoogste berg van de wereld. Maar de kinderen van groep 7 en 8 weten dat de Himalaya het hoogste gebergte op aarde is. De berg Sion in Israël is maar een kleintje. Micha ziet dat alle volken naar Jeruzalem toekomen. Maar wij weten dat dat natuurlijk nooit past. Zeven miljard mensen telt de wereldbevolking op dit moment. Micha ziet dat er alle

wapens ingeleverd en omgesmolten worden. Maar zo'n tijd is er in de wereld nog nooit geweest. En het lijkt ook niet waarschijnlijk dat het er ooit van zal komen. Integendeel, haat en geweld nemen toe.

Wat bedoelt God met dat visioen? Iets voor later, aan het eind van de tijd, als Jezus weer teruggekomen is? Wel een beetje, maar niet helemaal. 'In het laatste der dagen' zegt de profeet. Dat is profetentaal. Waarin de eerste en de tweede komst van de Messias in elkaars verlengde liggen. Micha moet Gods straf aankondigen. Over al het ongeloof en onrecht dat hij ziet. Hij neemt geen blad voor de mond. Maar dan ineens valt hij stil. Hij kijkt aan ons voorbij. Zijn harde trekken verzachten zich. Ik zie, ik zie, zegt hij. Een vreedelijk. Waarin ieder zich voor God neerbuigt. Waarin mensen in liefde met elkaar omgaan. Verwonderd beschrijft hij het visioen. Ook voor ons een oase in de woestijn aan slechte berichten. Er komt een nieuwe tijd. Die begonnen is met de komst van Jezus Christus. En gaat door in de komst van de Heilige Geest. Het gaat ook om onze tijd! Wat voor ons tweeduizend jaar geleden is, ligt voor Micha nog achthonderd jaar in de toekomst. Het gaat om het Rijk van God. De periode die hij aankondigt, is nog niet afgelopen. God schuift door Micha even de gordijnen van de toekomst open. Hij licht een tipje van de sluier op. Het vreedelijk komt! Dromen zijn vaak bedrog. Maar visioenen worden werkelijkheid.

\*\* het vreedelijk komt uit Sion

Het visioen van het vreedelijk. Eigenlijk klopt het niet om het zo te omschrijven. De vrede komt pas aan het eind van het visioen ter sprake. Eerst en vooral gaat het over de plaats van Gods tempel. Het vreedelijk komt, omdat Sion centraal komt te staan in de wereld. Want Sion is de woonplaats van God. De berg van Gods huis. Er komt een tijd dat die berg de hoogste is van alle bergen. Er komt een tijd, dat alle mensen en volken zich buigen voor God de Here. Dat ze allemaal één God eren en gehoorzamen.

Denk niet: o, dit gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want het gaat over onze tijd. Denk niet: hier heb ik nu niets aan. Want een profetisch woord is geen verleden tijd of toekomstige tijd, maar is ook altijd tegenwoordige tijd. Ook als het betrekking heeft op de toekomst is het bedoeld voor mensen vandaag. Als survival-kit voor mensen onderweg.

Het vreedelijk komt uit Sion. Vanuit Sion stroomt de vrede over de aarde uit. De geschiedenis wordt niet bepaald door Washington, Londen, Moskou of Beijing. De vrede wordt niet werkelijk gebracht door een VN, een NAVO of een EU. Maar door het Woord van God. Dat is het levendmakende onderwijs over goed en fout. Over straf en verzoening. Over de oorlog achter de oorlogen en de vrede achter de vredes. Het Woord van de Heer. Dat vindt zijn uiteindelijke uitwerking in Jezus Christus, die zelf het Woord wordt genoemd. Hij is degene die de vrede met God heeft bewerkt. En die daarmee de voorwaarden heeft vervuld voor de mogelijkheid van de vrede op aarde. Trouwens, daarvan heeft Hij zelf het voorbeeld gegeven. Want het geheim voor vrede en harmonie is: dienen in plaats van nemen. Onrecht lijden in plaats van je recht halen. Niet omdat je over je heen laat lopen. Maar wel omdat jouw waarde niet van anderen afhangt. Omdat aardse rijkdom verbleekt bij hemelse rijkdom. Omdat de vrede met God je de ruimte geeft om vergevingsgezind te zijn.

De vrede komt uit Sion. Daar heb je wel een visioen voor nodig. En geloof om te accepteren wat de Heer zegt. Dat de vrede begint in de woonplaats van God, dat zie je niet snel in deze wereld. Je ziet het ook vaak niet in de kerk. Tenzij je een etage hoger kijkt. Op zoek naar de vrede achter de vreden. En de vrede met God ontdekt. Daar begint het. Tot onze verwondering. Want het is ondanks onszelf, onze fouten en gebreken. Dat een mens toch vrede ontvangt en een rust die onbegrijpelijk is.

Sion wordt de hoogste berg van de wereld. Daar begint het vrederijk. In onze taal: de vrede op aarde begint bij Jezus Christus. Vrede wordt gevonden en gedeeld in de kerk, de woonplaats van de levende God. Daar kennen ze het geheim van de vrede en de sleutel tot de vrede. Als je huilt om de pijn in de wereld, of het verdriet van mensen met je meedraagt, kom naar de kerk. Als je kapot gaat aan onrecht en machtsmisbruik, kom naar de tafel van Christus. Als je jezelf verliest in de drukte of de stress, laat je tot rust brengen en zegenen bij Christus. De belangrijkste plek op aarde. Dat is de plaats waar Jezus Christus zich laat vinden. Waar God vrede geeft.

\*\* alle volken gaan op voor onderwijs

Eigenlijk heb ik daarmee al iets anders aangesneden. Het vrederijk begint in Sion. Want uit Sion gaat het Woord van de Here uit. Zoals vanuit Jeruzalem de eerste gemeente zich verspreidde over de hele aarde en het evangelie met zich meenam. Maar het visioen laat ook een tweede beweging zien. Want niet alleen gaat er iets van Sion uit, er gaat ook iets naar Sion toe. Alle volken trekken op en zoeken het onderwijs van God. Allerlei mensen stromen toe.

Zo ziet het er nu in Jeruzalem ook uit. Dagelijks bezoekt een enorme stroom toeristen de bekende plaatsen in de stad. Het is er een drukte van belang. De Israelische economie heeft daaraan een belangrijke bron van inkomsten. De mensen gaan erheen, uit religieuze motieven. Maar meer nog dan de huidige stad Jeruzalem, stromen de mensen naar Sion, naar de woonplaats van God. Ieder die de Heer opzoekt en voor Hem buigt. Ieder die het woord van de Heer hoort en ernaar luistert. Dat is onze reis naar de stad van God. Een reis die je kunt maken, ook als je in een rolstoel zit, of op bed moet liggen. Een reis die geen opstoppingen en files veroorzaakt. Het is de reis van het leven met de Heer en naar God toe.

Uit alle volken stromen de mensen toe om God te aanbidden. Al heel snel heeft de oude kerk gezien dat dit profetische visioen in vervulling aan het gaan is. Christenen over de hele wereld dienen God. Vrijwillig en gemotiveerd. En ontvangen vrede met God. Dat geldt ook voor ons, Ook wij zijn vanmorgen opgestaan en naar de kerk gegaan. Om het Woord van de Heer te horen. En dat weer meenemen je leven in, zodat het ook daar zijn doorwerking krijgt. Zo ontstaan overal in de wereld kleine eilandjes van vrede. In gezinnen en gemeenten, waar mensen leren leven vanuit de vrede met God.

Het is een beweging die nog doorgaat. Een beweging waarin steeds meer mensen worden meegenomen. Want er zijn er die de momenten en plekken van vrede opmerken. Ze kloppen bij je aan. Hoe zit dat, waar heb je dat van, hoe krijg ik vrede? Neem ze mee naar de Heer. Door Gods Woord door te geven. En door ze te brengen naar de werkplaats van de Heilige Geest: de gemeente van Christus. En zo wordt de kring steeds groter. Van

mensen die de vrede gevonden hebben, uit de vrede leven willen en zo de vrede groter maken. En eens zal er geen mens meer zijn, die een andere kant opgaat.

Ja, dan hebben we het wel over de toekomst. Als er geen oorlog en geen pijn meer is. Op dit moment kunnen we nog niet zonder wapens. Jezus zei het trouwens ook zelf: er komt zelfs nog een tijd dat je je mantel moet verkopen om een zwaard aan te schaffen. En je te verdedigen tegen leugen en onrecht. Maar zoals Gods rijk begonnen is met de eerste komst van Christus, zo zal het voltooid worden in zijn tweede komst. Het vrederijk komt zeker!

\*\* het vrederijk komt zeker, maar...

Ik moet u nog een keer meenemen naar de tijd van Micha. Want er zit een scherpe rand aan zijn profetie. Het vrederijk komt zeker, zegt hij, *maar* niet zonder een crisis. Niet zonder dat het oordeel van God wordt voltrokken.

De mensen rekenen zich rijk. Ach, we zijn het volk van God. Dan zal het toch wel goedkomen, nietwaar? Wij brengen de offers, dan is er toch verzoening? Het zal zo'n vaart niet lopen met die aangekondigde straf, waarin stad en tempel worden verwoest. Spreken de profeten niet over de trouw van de Heer en de eeuwigheid van Sion? En ze leefden vrolijk voort. Op hun zelfgekozen wegen. Met hun zelfingerichte levens. In hun zelfgeorganiseerde samenleving.

Niet voor niets zegt Micha: het vrederijk komt in het laatst van de dagen. Maar jullie ontlopen de straf niet, als je op deze manier doorgaat. Er is geen lopende band naar de hemel. Er is alleen een doorgang door het oordeel van God heen. De weg loopt via bekering en verzoening in Jezus Christus. De mooie toekomst gaat niet automatisch voor je open. Het ligt niet in het verlengde van onze mogelijkheden. Het sluit al helemaal niet aan op de manier waarop wij vrede willen bereiken.

Het vrederijk komt zeker, maar niet zonder een crisis. Niet zonder dat het oordeel van God wordt voltrokken. Pas na het oordeel volgt de ommekeer, zegt Micha. En ik zeg het hem na. Voor de toekomst: de komst van het vrederijk sluit het oordeel van God niet uit. Integendeel. Hij veroordeelt alles wat niet lijkt op dat vrederijk dat komen zal. Door het oordeel heen zal Gods rijk zijn voltooiing vinden.

Ik zeg het Micha na. Ook voor jou en mij persoonlijk: Reken jezelf niet te snel rijk. Alleen in de weg van geloof en bekering tot Jezus Christus ontstaat vrede. Hij droeg Gods oordeel. Schuil dan bij Hem. Hij brengt Gods vrede. Geef je dan aan Hem.

Dat is in lijn met de toepassing die Micha aan zijn volksgenoten geeft. 'Laat andere volken hun eigen goden volgen, wij vertrouwen op de naam van de Heer onze God. Zo zoeken wij onze weg. Zo gaan wij verder. In verwachting. In vertrouwen. In nieuwe toewijding. Zo maken wij onze keuzes'.

De toepassing van het visioen. Het vrederijk komt zeker, *dus...* Als je gehoord hebt waar het op uitloopt. Als je meegekeken hebt naar die wereld zonder oorlog. De wereld vol liefde en zorg. De wereld zonder onrecht en pijn. Vol van Gods aanwezigheid. Welke

conclusie trek je dan? 'Ach dat is iets voor de toekomst? Ach, daarmee leidt je de aandacht af van de zaken die echt belangrijk zijn?'

Of trek je met Micha en met miljoenen mensen de conclusie: Ik ga de weg van God volgen! Ik bekeer mij van mijn afgoden. En van mijn zelfzucht en gemakzucht. Ik leg mijn lot in de handen van mijn Heiland. Ik zoek de plaatsen en momenten waarop ik zijn onderwijs hoor. Ik ga leven vanuit de vrede die Hij mij geeft. In vertrouwen op zijn nabijheid. Ik wil ook anderen die weg wijzen. Op weg naar de vrede die nog komt. Want komen zal het, dat vrederijk. Net zo zeker als Jezus Christus gekomen is. Zalig ieder, die zich aan Hem verbindt.

Amen