

Preek over Matteüs 4:1-11

- Schildwolde, 14 januari 2018
- Kees van Dusseldorp
- viering HA

Liturgie:

votum en groet

Gz.158

wetslezing

Ps.116:1,2,3,10

gebed

lezen: Mat.3:13-4:11

Ld.96 (melodie Ld.294) beurtzang (AMVAMVAMVA)

preek: Mat.4:10: 'Ga weg, Satan!'

Ld.435:1,4,5

lezen: HA-formulier 3

Ps.23 [Wiekslag 4-8]

viering

Ps.91:1,5,6,7,8

gebed

collecte

Ps.66:1

zegen

Ps.66:7 (amen)

Gemeente van Jezus Christus,

**

'Ga weg, Satan!' Hoe klinkt dat?
Het is onze Heer, Jezus Christus, die dat zegt.
Die de autoriteit heeft om de boze weg te sturen.
Nadat de satan het hem moeilijk had gemaakt.
Hem had geprobeerd te verleiden.
Maar Jezus had alle aanvallen afgeslagen.
Was trouw gebleven. Wij hebben een superheer!
'Ga weg, Satan! Laat me met rust!
Want ik moet aan het werk.
Om al die mensen te redden van de ondergang.
Je houdt me niet tegen!
Dat is onze Heer, Jezus Christus!
Die daarmee ruimte maakt.
Een veilige zone voor mensen als wij.
Een beschermde plek, een schuilplek in de strijd.
Een doorgang naar overkant, waar het vrede is.
'Ga weg, Satan! Je hebt hier niets te zoeken!
Ik ben door God geliefd. En zal velen bij de Vader brengen.'

**

Geloof je dat de duivel niet bestaat?
Een horrorbeeld van vroeger, bedoeld om de mensen klein te houden?
Een constructie om iemand de schuld te kunnen geven van het kwaad?
Iemand die het goed doet in films, maar die je in de realiteit niet zult tegenkomen?
Net zo min als kabouters, feeën en aliens?

Ik kan je van je ongeloof misschien niet afhelpen.
Maar Jezus vertelt toch echt van een confrontatie die Hij had met de duivel.
De beproever, zoals Jezus hem noemt.
Die in de Bijbel de aartsleugenaar wordt genoemd. En als een kwaai leeuw rondgaat.
De boze. De tegenstander van God.
We komen hem en zijn trawanten, de demonen, nergens zo vaak tegen als in de tijd dat Jezus op aarde was.
Want als het licht verschijnt, wil de duisternis het doven.
Als de Verlosser aantreedt, wordt de vijand furieus.

Nog maar net is Jezus publiek aangewezen door God.
'Dit is mijn geliefde Zoon! In Hem vind ik vreugde!'
En hij schrikt zich lam, die duivel!
Hij had het toch geprobeerd? Om die Jezus uit de weg te ruimen direct na zijn geboorte.
Met een razzia op alle joodse jongetjes in Bethlehem.
Was Jezus toch ontkomen! Onder de radar gebleven tot zijn moment aanbrak.

Nu Jezus ineens in de schijnwerpers wordt gezet, weet de duivel niet hoe snel hij erbij moet zijn voor de volgende aanval. Alles op alles zet hij om Jezus van zijn missie af te helpen. Om de jonge, pasbegonnen Verlosser onschadelijk te maken.

Jezus heeft het verteld. Andere getuigen waren er niet.
Hoe Hij door de verzoeker werd uitgedaagd. 'Hé als jij Gods Zoon bent...'
Hoe er een aanslag werd gepleegd op het heilsplan van God. 'Heeft God niet gezegd...'

Denk je dat Jezus het verzonnen heeft?

Dat het zijn interpretatie was van zijn eigen worsteling?

Of dat het door de bijbelschrijvers bedacht is?

Dat spoort in ieder geval niet met wat we lezen. En met andere verhalen uit de Bijbel.

Misschien kun je beter een andere conclusie trekken.

Dat je beter rekening kunt houden met de aanwezigheid van de duivel.

Dat Gods tegenstander op aarde bezig is. Om zoveel mogelijk ellende te veroorzaken. Zoveel mogelijk kapot te maken, zodat mensen niet gelukkig zijn, maar verbitteren, gefrustreerd raken. Mensen af te leiden van de kern, zodat ze zich drukker maken om zichzelf en elkaar dan om hun ziel. Het leven vol te stoppen met van alles, zodat ze geen energie meer hebben voor de dienst aan God. Mensen tegen elkaar op te zetten, zodat ze elkaar in de weg staan. En Gods naam niet hoog houden. Van alles zet hij in om het heilsplan van God te torpederen. Om het werk van Christus af te breken.

Dat er zo weinig rekening met hem wordt gehouden, komt de duivel erg goed uit.

Dat zijn bestaan breed ontkend wordt, geeft hem veel ruimte.

Dat ze lachen om een filmfiguur met hoorntjes en een staart, dat vind hij wel prima.

Wat de macht en mogelijkheden van de duivel precies zijn, ik weet het niet.

Maar wel dat hij – hoewel verslagen – nog veel listen gebruikt.

**

'Je bent toch Gods Zoon? Nou dan, dan hoeft jij toch geen honger te hebben!' Zo begint de satan. Herken je die verzoeking niet? Je bent toch Gods geliefde kind? Waarom moet jij dan ellende meemaken? Waarom regelt God het dan niet zo dat jij niet ziek wordt, geen ongeluk meemaakt, niet geconfronteerd wordt met huwelijksproblemen? Wat maakt het voor verschil of je gelooft of niet! Verwacht niet teveel van God. Je moet het toch uiteindelijk zelf doen!

Waar ik hiervoor gevoelig ben, en het lastig vind om zulke giftige gedachten van me af te houden, daar zegt Jezus: 'Nee! Hoe kom je erbij. Brood, water, gezondheid, welvaart, dat is niet het belangrijkste. Het gaat erom dat je ontvangt wat God je zegt en geeft. Hij is de bron van al het goede. Natuurlijk heb jij verantwoordelijkheid voor je leven. Maar begin bij zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan krijg je wat je nodig hebt.'

'Jij bent toch Gods Zoon? Spring dan hier van het tempeldak af? Zal God niet zijn engelen sturen om je op te vangen? Dan zul je indruk maken op het tempelplein! Laat eens een wonder zien! Bewijs jezelf! Laat eens zien dat je vertrouwt op God!'. Ze vervolgt de satan. Ook nu zeg ik: herken je het niet? Die vraag aan de Heer: Laat eens een wonder zien!

Bewijs eens dat u er bent! Overtuig mij van uw kracht! Dan twijfel ik niet meer.

Ik zie hoeveel mensen twijfelen omdat ze voor hun gevoel geen bewijzen hebben, of God niet ervaren. Maar Jezus zegt: 'Nee! God is er. Ik wil hem niet uitdagen, niet dwingen tot

een teken. Ik wil hem niet testen. Hij zal zichzelf bewijzen. Vertrouw je toe aan zijn beloften. Soms tegen de taal van de wereld in. Soms tegen je gevoel in. Maar God blijft God. Hij gaat het doen. Op zijn manier. Geloof dat! Je zult het zien. Vroeg of laat.'

En dan die derde: 'Eén kniebuiging en je krijgt alle macht. Niet die moeilijke zware weg van lijden en dood. Je hoeft niet kapot te gaan aan de wereld. Aan de mensen. Aan het oordeel van God. Er is een simpele route. Neem de binnenbocht. Eén kniebuiging!' Ook nu zeg ik: herken je het niet? Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan? Waarom twee keer naar de kerk, als je ook op jezelf kunt geloven? Waarom optrekken met zo'n groep mensen, met al hun eigenzinnigheid, bekrompenheid, gemakzucht? Als je het ook leuk kunt hebben met gelijkgezinden. Waarom energie steken in het lezen van de Bijbel, soms zo'n onbegrijpelijk en stokoud boek? Terwijl je toch aan een paar mooie teksten over Gods liefde voldoende hebt? Maar Jezus zegt: 'Nee! Ik ga voor jou niet knielen! Ik vereer maar één God! Hou aan Hem vast! Ook als je angsten groot zijn, als je wordt buitengesloten, als de mensen van alles zeggen en willen. Laat je aanbidding alleen voor Hem zijn! Compleet en radicaal. Ga zijn weg! Alleen dan bereik je het beloofde land.'

**

'Ga weg, Satan!' En de duivel liet hem met rust. Voor een tijd. Hij droop af. Maar hij zou niet rusten. Om de weg van de Messias te blokkeren. En toen dat niet lukte, ging hij door. Gaat hij door. Om de verspreiding van het evangelie te blokkeren. Om de doorwerking van het koninkrijk te belemmeren. In de levens van Gods kinderen persoonlijk. En in het samenleven van Gods kinderen.

Verleidingen, beproevingen, aanvallen, verzoeken. Op klompen of op kousevoeten. In een frontale aanval, of via de achterdeur. Door verhalen of gevoelens. Maar altijd door leugens. Halve waarheden. Zogenaamde christelijke argumenten. Een beroep op je verlangens, op je angsten, op je behoeften, op je overtuigingen. Je staat in de vuurlinie. En je redt het niet. Ik red het ook niet. Echt niet. Niet in eigen kracht, slimheid of gevoel.

'Ga weg, Satan!' Eén was er die trouw bleef. Die de zuiverheid niet verloor. Die zo thuis was in Gods Woord, zo vervuld met de Geest en zo verbonden met de Vader, dat de duivel op Hem geen grip kreeg. Wij hebben een superheer!

Hij is mijn Heer. Hij reikt mij zijn wapenrusting aan. Zichzelf.
Hij is jouw Heer. Hij is jouw schuilplaats.
Hij is onze Heer. Ons hoofd en onze gastheer van het avondmaal.

Hoe alles verder gaat in je leven, ik weet het niet.
Hoe het verder gaat in de kerk en in de wereld, ik weet het niet.
Maar ik weet wel: er is één schuilplaats. Jezus, onze Heer. Bij wie je je vrijheid terugkrijgt. Bij wie je vrede vindt. Bij wie je genade, moed en wijsheid ontvangt. Om 'nee' te zeggen tegen elke verleiding. En 'ja' tegen wat God je geeft.

Jezus zei: 'Ga weg, Satan!' En de duivel liet Hem met rust.
De duivel zal iedereen met rust laten, die aan Jezus Christus verbonden is.
En als de duivel gaat, komen de engelen binnen!
Amen