

Liturgie preek Romeinen 8:12-17  
- Schildwolde, 7 juni 2020  
- Kees van Dusseldorp

Thema: Door de Geest vrij van angst!

votum en groet

Ps.9:1,2,6,7

leven door de Geest Gal.5:13-26

Ps.50:7,11

gebed

lezen: Rom.8:12-17

Jes.43:1-7

Opw.136 Abba, Vader, U alleen

preek

NLB 675 Geest van hierboven

gebed

collecte – Opw.343 Heilige Geest van God

geloofsbelijdenis

Ps.68:8

zegen

Gemeente van Christus,

\*\* je bent geen slaaf, maar kind van God

Een aantal jaren geleden maakte ik iets mee, wat indruk op me gemaakt heeft. Ik was in een winkel met technische onderdelen. Ik kwam daar wel eens vaker en werd altijd prima geholpen door het personeel. Die keer was er jonge jongen die ik nog niet eerder had gezien. 'Hij zal wel nieuw zijn,' dacht ik 'en vast een beetje onzeker'. Maar hij hielp me met een deskundigheid en vriendelijkheid die mij verbaasde. Op één vraag wist hij geen antwoord. Hij liep naar een deur met het bordje 'privé' en liep zonder te kloppen naar binnen. Dat had ik nog nooit iemand zien doen. Toen ik klaar was vroeg ik: 'Ik heb je hier nog niet eerder gezien. Maar toch weet je bijna alles en loop je hier zo gemakkelijk rond!' 'Tja', zei hij, 'dit is de winkel van mijn vader. Ik weet precies hoe het hier werkt. Al van kinds af aan loop ik hier rond. Later hoop ik de zaak over te nemen. Nu werk ik hier alleen als ik niet naar school hoef.'

Wie is personeel en wie is zoon van de baas? Zoek de verschillen. Een zakelijke of een persoonlijke verhouding. Een tijdelijke of een levenslange relatie. Iets met prestaties en betaling of iets met liefde en ontplooiing. Een formele of een privé omgang met elkaar. Het is een wereld van verschil. Niet alleen je status. Maar ook je beleving, je houding, je uitstraling, je rust.

Kind van God of slaaf van de wereld – dat is precies het verschil dat Paulus maakt tussen slaven en kinderen van God. 'Wij zijn kinderen van God,' schrijft hij, 'die vrij en ontspannen in de wereld staan. In de wereld van Vader.'

\*\* omdat je meebidt met Jezus

'Abba Vader', leren we zeggen. Omdat we kinderen van God zijn. Dat is zo'n prachtige omschrijving! Je raakt er niet snel over uitgedacht. Er zit zoveel in. Niet alleen je status: wie ben je? Maar ook je beleving: hoe voel je je in deze wereld? Hoe kijk je naar jezelf? Hoe ga je om met God? Kind van God! Vanwege Jezus Christus.

Als je een liefhebbende vader en moeder op aarde hebt, dan leer je door hen heen iets aanvoelen wat het betekent ook een zoon of dochter van God te zijn! En als je zelf houdt van je kind, dan leer je iets begrijpen van wat de liefde van God voor je kind en ook jou inhoudt. Een liefdevolle, onverbreekelijke en persoonlijke band.

Die twee woordjes in Romeinen 8: 'Abba Vader' trekken als een magneet de aandacht en het verlangen bij het lezen van dit bijbelgedeelte. 'Abba Vader'. Dat je zo met God mag omgaan!

Is ieder mens een kind van God? Wel in de zin van: God is de bron van ieder leven en zijn liefde gaat naar ieder mens uit. Maar niet in de zin van: Ieder mens hoort bij Gods gezin. Want dat is niet zo. Als in de bijbel gesproken wordt over 'kind van God' dan gaat het over dat laatste. Mensen die opgenomen zijn in Gods gezin. Die Jezus Christus volgen. Want 'Abba Vader' dat is de manier waarop Jezus zijn Vader aansprak. Jezus, de enige en geliefde Zoon van God. 'Abba' is niet zozeer het lieve kinderbrabbelwoordje voor 'papa', zoals nog wel eens gezegd wordt. Het is het Aramese woord voor 'vader'. De taal waarin

Jezus was opgevoed. Als Hij met zijn Vader sprak zei Hij 'Abba'. En iedereen die bij Jezus hoort mag ook 'Abba' zeggen tegen God. Dat verzin je toch niet. Stel je voor dat al het personeel 'papa' gaat zeggen tegen de eigenaar van de zaak!

Misschien kan een andere beeld het meer invoelend maken. Stel je hebt een pleegkind in huis. En je hoort hem tegen zijn vrienden zeggen: 'mijn vader zei dat het goed was'. Stel je zoon komt met een vriendin thuis. En na enige tijd zegt je schoondochter: 'mam wat vindt u ervan?' Dan voel je dat er iets verschoven is. Ze maken deel uit van het gezin. Jezus is de enige die van zichzelf 'Abba Vader' mag zeggen. Ieder die 'Abba' zegt, of 'Onze Vader in de hemel' die praat met Jezus mee. Die staat op hetzelfde niveau als Hij. Omdat Hij je op dat niveau heeft gezet. De vertrouwelijkheid, de liefde, de eeuwige relatie tussen Jezus en zijn Vader, wordt overgebracht op jouw verhouding tot God. Op uitnodiging van Jezus mag jij 'Abba, Vader' zeggen. Daaruit blijkt dat je een kind van God bent. Een zoon, een dochter van de hemelse Vader.

\*\* de Geest heeft er veel werk aan om je dat te leren

Je bent geen slaaf van de wereld, maar kind van God. Omdat je bij Jezus Christus hoort. Maar wat heeft Heilige Geest er een werk aan om je dat te leren!

'Ben je een kind van God?' Als ik dat op catechisatie vraag, is de score bijna 100%. Zelfs de kleine kinderen weten dat ze een kind van God zijn. Dat is terecht. Bij elke doop bidden we immers 'of U dit uw kind in genade wilt aanzien'. Wie in het verbond is opgenomen hoort bij God en is een kind van God. De meeste christenen beginnen hun gebed vaak met 'Vader in de hemel'.

Maar er is ook een andere kant. Een geloofskant. Een belevingskant. Of je ook beseft wat het betekent om een kind van God te zijn. Dat je je ook een kind van God voelt. En als kind van God in het leven staat. Dat krijg je niet vanaf je geboorte mee. Dat moet je leren ontdekken. Daar is de Heilige Geest mee bezig. Hij moet ons ervan overtuigen dat wij Gods kinderen zijn. Hij moet mij in die ruimte van Gods liefde zetten. Want er zitten nogal wat weerstanden in onszelf en om ons heen. Dan kun je het wel wéten dat je een kind van God bent, maar dan heeft het niet de kracht die erin ligt. Kennelijk is dat niet zo eenvoudig. En toch is het speerpunt in het werk van de Heilige Geest. Hij is 'de Geest van de aanneming' schrijft Paulus letterlijk. Je hebt de Geest ontvangen om Gods kind te zijn. Om te leren wat dat betekent. Om te aanvaarden voor jezelf dat je aanvaard bent door de Vader. De Geest van de aanneming. Hij heeft er veel werk aan om je te leren God echt aan te roepen met 'Abba Vader'. En om tot je door te laten dringen wat dat inhoudt.

\*\* want een mens wordt vaak gestuurd door angst

Waarom heeft de Geest er zoveel werk aan? Om ons van binnen ervan te overtuigen dat we kind van God zijn? Hoe komt het dat het ons niet zo gemakkelijk valt? Paulus maakt een verhelderende tegenstelling: U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven'. We moeten het over angst hebben. Waar je bang voor bent, dat stuurt je houding en je gedrag in verregaande mate aan. Angst blokkeert het werk van de Geest. Het verstoort je vertrouwen en je rust met God. Het houdt Jezus Christus op afstand.

Er zijn veel dingen waar je bang voor kunt zijn.

- Ik ben bang om te falen.
- Ik ben bang dat ik betrappt word.
- Ik ben bang om afgewezen te worden.
- Ik ben bang om iets van mezelf te laten zien.
- Ik ben bang dat ik alleen over blijf.
- Ik ben bang dat ik besmet raak, ziek word of dood ga.
- Ik ben bang voor mensen, voor de toekomst, voor mezelf, voor God.

Soms ben je je van die angst bewust. Soms kom je erachter als je eerlijk naar binnen kijkt. Of zie je het achteraf. Je gedrag wordt nogal eens aangestuurd door angst. Wat zou er gebeuren als... Hoe moet het nu verder... Hoe voorkom ik ruzie... Wat zullen de mensen ervan zeggen...

Waar ben je bang voor? Dat is een goede vraag die je even stilzet. Als je boos reageert. Als je megadruk bent. Of juist niets durft aan te pakken. Waar ben je bang voor? Als je geen tijd voor ontspanning neemt. Of overal je mening over geeft. Of steeds bezig bent om het een ander naar de zin te maken. Waar ben je bang voor?

Ik zeg dit niet om je te beschuldigen dat je een bang mens bent. Maar om je te helpen ontdekken hoe angst een drijver kan zijn onder je gedrag. Het is goed is om dat te ontdekken. Juist als kind van God. Waarschijnlijk steeds weer op nieuwe plekken. Kennelijk zit het diep ingebakken in ons menszijn. En de angst is een slavendrijver!

'Jullie hebben de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Jullie hebben de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn.' Dat is de tegenstelling die Paulus maakt. Dat betekent niet dat je Gods kind niet meer zou zijn als je je angstig voelt. Hij houdt je vast, ook door de angst heen. Maar je begrijpt daardoor wel beter waarom het soms zo lastig is om te ervaren dat je een kind van God bent. Waarom de Heilige Geest er veel werk aan heeft om je dat te leren. Dat je voor jezelf aanvaardt dat je door de Vader aanvaard bent. Kind van God en geen slaaf van de angst.

**\*\* Kind van God: vrij en blij om de Heer te dienen!**

Vorige week hebben we Pinksteren gevierd. Sinds de uitstorting van de Heilige Geest geldt op aarde de wet van de Geest: Wie in Christus is, heeft eeuwig leven. Die is vrij van de zonde, vrij om te leven in liefde voor God en mensen. Zo schreef Paulus in het begin van Romeinen 8. Nu gaat hij een stap verder. Hij beschrijft wat de Heilige Geest met een mens persoonlijk doet: Hij leert je Abba, Vader zeggen. De Geest ontmaskert de angst als slavendrijver. Hij leert je accepteren dat je kind van God bent. Zodat je vrij en blij de Heer kunt dienen. De Heilige Geest, die in je woont, is de Geest die je daarbij helpt.

'Ik ben een kind van God'. Wat ligt er een kracht in als je dat zegt! Een kracht tegen mensen die je opjagen of iets van je willen. Een kracht als je in moeilijke omstandigheden leeft, in de mangel door organisaties en regels. Een kracht als je niet weet wat te kiezen of hoe te reageren. Een kracht als je failliet dreigt te gaan. Of als mensen je kwetsen. 'Ik ben een kind van God'. Niet om mijzelf op de voorgrond te zetten. Of mijn eigen wensen door te drukken. Maar om aan te geven: ik leef voor de Heer! Ik heb een Vader in de hemel. Hem te dienen is mij meer waard dan het pleasen van de mensen. Tijd te maken om bij Hem te zijn is voor mij belangrijker dan al mijn taken en deadlines. Zijn liefde is sterker dan alle verhalen die mensen vertellen.

'Ik ben een kind van God'. Wat ligt daar ook een kracht in naar jezelf. Als je merkt dat je eigen begeerten weer de kop opsteken. Dat je toch weer in je valkuil bent getrapt. Als je ontdekt hebt dat je fout bezig bent geweest en anderen beschadigd hebt. Als je merkt dat het verdriet, de zorg of de boosheid je helemaal in beslag nemen. 'Ik ben een kind van God'. Er is vergeving, er is hoop, ik mag mezelf niet afschrijven door schuld of schaamte. Ik zeg het tegen mezelf in. Er is de liefde van God. Niet alleen op papier, maar ook in mijn leven. Er is een nieuwe kans. Een nieuw leven. Ik ben van Jezus Christus. Ik ontmasker en dood de slechte begeerten, laat mij bevrijden uit de macht van de zonde en ga leven naar het voorbeeld en de aanwijzingen van mijn Heer.

'Ik ben een kind van God'. Naar God zelf toe krijgt dat de klank van het gebed: Abba, Vader. Heer, ik ben het niet waard dat U naar mij luistert. Maar uw Geest dringt mij op de knieën. En uw Zoon nodigt mij uit. Abba Vader, met eerbied gebruik ik die woorden. Omdat Jezus ze gebruikte. Omdat uw Geest ze mij op de lippen legt. Met ontzag en met diep verlangen naar U. Het geeft me zoveel blijdschap! En vrijheid om U te dienen! Abba Vader, geef ik dat ik uw stem blijf horen. Ook als er zoveel anderen doorheen praten. En de stemmen in mijn hoofd erbij. Abba Vader, help mij om Uw liefde te ervaren. Ook als er zoveel andere emoties zijn. Van angst, van zorg, van boosheid, van onzekerheid, van schaamte. Vader, het huis van uw liefde is mij vreemd. Het trekt mij uit mijn comfortzone. Maar tegelijk: dat huis van uw liefde straalt van blijdschap en vrijheid. Abba Vader, leid mij door uw Geest. Vul mij met uw Geest. Laat mij leven als kind van U in deze wereld. In Jezus' naam.

Amen