

Belijdenisdienst Schildwolde

5 juni 2022 – middagdienst 14:30 uur

Kees van Dusseldorp

thema: Jezus, voor altijd in mijn hart

tijdens binnenkomen: Opw.167 Samen in de naam van Jezus

votum en groet

Opwekking 797 Breng ons samen

gebed

lezen: Efeziërs 2:19-22 3:10-21

Opwekking 807 God van licht

preek over Efeziërs 3:16-17

Opwekking 354 Glorie aan God

openbare geloofsbelijdenis

belijdenislied

apostolische geloofsbelijdenis

Toekomst vol van hoop

gebed

collecte

JdH 150 Welk een vriend is onze Jezus

zegen

ELB 413 Lichtstad met uw paar'len poorten

Beste jongeren,

‘Jezus, voor altijd in mijn hart’.

Is dit wat je eigenlijk zegt, als je geloofsbelijdenis doet? Dat je je liefde verklaart aan Jezus? Dat jij heel enthousiast bent over Jezus en je geloof als een persoonlijke relatie met hem beleeft? Dat je je ‘ja-woord’ geeft aan iemand die je niet kunt zien, maar van wie je heel veel houdt? Dat je zeker weet dat je nooit een ander gevoel bij Jezus zult krijgen?

Voor sommigen van jullie zal dit direct je beleving van vandaag zijn. ‘Inderdaad, voor mij betekent mijn geloofsbelijdenis dat ik Jezus voor altijd in mijn hart heb. Dat ik mijn liefde aan hem verklaar en beloof dat ik hem altijd zal volgen.’

Anderen krijgen hier de kriebels van. Ze beleven hun geloof niet als een persoonlijke relatie met Jezus, noemen zich liever kind van God dan volger van Jezus, kunnen zich niets voorstellen bij ‘Jezus in mijn hart’. ‘Een prachtige romantische uitspraak, maar niet voor mij. Doe maar een beetje nuchter. Hou het vooral praktisch.’

Zulke verschillen waren er in de groep. Ik heb van jullie genoten. Sommigen hebben langer catechisatie van mij gekregen dan anderen. Sommigen konden ook vaker aanwezig zijn dan anderen. Maar we hebben in het afgelopen seizoen veel gedeeld. Mooie dingen, grote vragen, persoonlijke ervaringen, moeilijke thema’s. Soms praatte ik de hele les vol. Soms kon ik er in jullie gesprekken niet eens tussenkomen. Ik zal er niet teveel van vertellen... We hebben een harde lockdown overleefd. We hebben twijfels gedeeld, maar ook plezier gehad. We hebben onze verschillen gezien, maar ook onze verbondenheid. Ik heb bij ieder van jullie gemerkt dat je naar deze openbare geloofsbelijdenis bent toegesloegen. Niet dat je als kind of als tiener niet geloofde in Jezus Christus. Maar wel dat het geloof meer en meer een bewuste keuze van je werd. En je nu heel persoonlijk zegt: ‘Ja, ik wil mijn leven als kind van God verder. In vertrouwen op de Heer. Bereid om christelijk te leven. Verbonden met medechristenen. Ik belijd vandaag in het openbaar mijn geloof. Iedereen mag weten dat ik als christen door het leven wil.’

Een christen is iemand met Jezus in het hart. Ik ben niet van het romantische type. Ik vind zo’n vraag: ‘Heb jij Jezus in je hart’ altijd wat zweverig en ongemakkelijk. Hoe blij ik er ook mee ben als iemand anders zijn of haar geloof wel zo omschrijft. Maar in dit geval gaat het niet alleen om een gevoel, het is ook een werkelijkheid. Paulus bidt daar niet voor niets voor: ‘Ik bid dat de Vader zo in jullie werkt met zijn Geest, dat door jullie geloof Christus kan gaan wonen in jullie hart’. Dat is zijn diepe verlangen. Niet alleen voor de gemeenteleden in Efeze, maar voor elke christen. Dat door je geloof Christus gaat wonen in je hart.

Deze tekst op de beamer: ‘Jezus, voor altijd in mijn hart’ is dus niet maar een romantische uitspraak van iemand die een wat evangelische geloofsbeleving heeft. Het is een geloofsbelijdenis die iets laat zien van wat er verandert bij iemand die tot geloof komt. Het is een verlangen, een gebed voor jezelf en voor elkaar. In het verlengde van het gebed van Paulus. Of je dat nu voelt of niet, of dat nu jouw taal is of niet. De waarheid wordt er niet anders van. Een christen is iemand met Jezus in het hart.

**

Een christen is iemand met Jezus in het hart. Zullen we op zoek gaan naar de betekenis van deze waarheid? Goed luisteren naar wat Paulus daarover schrijft? Dan wordt het gemakkelijker om zo naar jezelf te kijken en er op een goede manier mee om te gaan.

Laat ik als eerste zeggen dat je er heel erg mee te feliciteren bent als Christus in je hart woont! Want als Hij in je hart woont, dan ben je gered. Verlost van de zonde, bevrijd van de duivel, onaantastbaar voor de dood. Dat heeft Jezus immers gedaan toen Hij op aarde was: de zonde onschadelijk gemaakt, de duivel verslagen en de dood overwonnen. Als Hij in het hart van een mens gaat wonen, als Hij zich aan jou verbindt, dan ben ook jij gered. Gered van de duivel die je kapot wil maken. Gered van de zonde, die je steeds weer op afstand zet van God. Gered van de dood, die je bang kan maken en waardoor je angstig kunt worden. Maar niet als Christus het voor het zeggen heeft in je leven! Dan ben je een kind van God. Niet alleen voor vandaag en morgen, maar voor eeuwig. Er is een stuurman op je levensschip, die je veilig naar de haven brengt.

Als Jezus in je hart woont, dan ben je overgebracht in het land van de liefde. Ik hoop dat er mensen zijn die van je houden, je ouders, je vrienden. En dat je ook voelt dat er van je gehouden wordt. Nog veel meer houdt God van je! In die liefde van God ligt geborgenheid, ligt vrijheid, ligt blijdschap. Paulus schrijft dat je in die liefde steeds meer verworteld raakt. Dat je het steeds meer als fundering onder je leven zult ervaren. Als Jezus in je hart woont, komt je leven in de toonsoort van de liefde te staan. Ondanks alles wat je meemaakt of mee kunt maken. Jullie hebben daar persoonlijk, maar soms in de groep ook wel dingen van gedeeld. En het geldt voor iedereen hier in de kerk. Jezus is erbij, ziet wat er met je gebeurt, weet hoe jij je voelt, overziet de situatie en geeft je de wijsheid, overbrugt de kloof, maakt ruimte, herstelt hoop. Als Hij in je hart woont, dan leef je in een land van liefde.

Je bent te feliciteren!

**

Als Jezus in je hart zo belangrijk en zo fijn is, dan is de vraag natuurlijk interessant: Hoe komt Jezus in je hart? Paulus schrijft dat dat door het geloof gebeurt. Het heeft dus ook iets te maken met de belijdenis van je geloof. Geloof betekent dat je je voor de Heer Jezus Christus opent. Dat je erkent dat je het zelf niet kunt en dat je het van Hem verwacht.

Hoe kom je zover dat je je opent voor Jezus Christus? Hoe kom je tot geloof? Jullie kunnen daar allemaal je eigen verhaal over vertellen. Ik heb daar ook naar gevraagd. Zoals iedereen hier in de kerk daar een eigen verhaal over kan vertellen. En wat is het mooi om te zien hoe dat per persoon verschillend werkt. Je komt tot geloof ...

omdat je gezien hebt dat het werkt. bij anderen.

omdat je ervan overtuigd bent dat het klopt.

omdat je geraakt bent door wat je over Jezus weet.

omdat je beseft dat er een God moet zijn – natuur, wereld.

omdat je zoekt naar gerechtigheid, naar toekomst in een wereld die vastgelopen is.

Jullie verhalen zijn heel verschillend. Jullie geloof heeft bij ieder een eigen kleur. Soms heel overtuigd, soms twijfelend. Soms enthousiast, soms zoekend. Soms heel hoorbaar, soms meer zichtbaar. Nu kom je tot belijdenis van je geloof. Dat betekent dat je niet

afsluit voor God, maar je juist naar Hem toewendt. Je sluit je niet op in jezelf, maar laat de Heer binnenkomen. Dat geloof maakt dat Jezus in je hart komt wonen. Dat werkt door in heel veel dingen. Je gaat 'grote' dingen relativeren en 'kleine' dingen waarderen. Je gaat stoppen met fout en schadelijk gedrag en probeert je in te zetten voor wat goed is voor jezelf en anderen. Als je Jezus in je hart hebt toegelaten, wil je ook zijn leiding en zijn wijsheid gebruiken. Omdat je weet dat je dan echt gelukkig wordt.

**

Paulus schrijft dat hier de kracht van de Geest voor nodig is. Hij heeft het over 'kracht en sterkte', zoals ook al eerder in zijn brief. Dat betekent dat geloven soms een strijd kan zijn. Een worsteling met jezelf of met je omgeving.

Het is een strijd om Jezus toegang te geven tot je leven – dat is geloof. Maar het is soms ook een strijd met jezelf om hem di plek te geven in de praktijk. Mag Hij de stuurman zijn? Wees blij dat je niet zelf hoeft te sturen! Je mag je laten rijden. Vertrouw je het hem toe? Wil je dan van dat stuur afblijven!!

Wil je van Jezus leren? Dat betekent: Ben je bereid om toe te geven als je fout zat? Als toch je eigen ideeën hebt gevolgd. Als je je in je eigen eer aangetast voelt als jouw idee niet wordt overgenomen? Dat gebeurt zomaar. Maar dan is het niet meer Jezus die de leiding heeft. Dan ben je het zelf.

Dat Jezus in je hart komt 'wonen' is een proces. Een boeiende ontdekkingstocht voor jezelf. En weet je: het wordt vooral merkbaar in de omgaan met elkaar. Dan wordt het praktisch. En dan wordt het ook spannend.

Hoe ga jij, hoe gaan wij om met verschillen van mening, van overtuiging, van gevoel? Zo gemakkelijk zet de duivel een voet tussen de deur. Zo snel beschadigen mensen elkaar, vaak niet eens met opzet.

Als Jezus in je hart woont, leer je sorry zeggen en leer je tot vergeving komen, ook als je daarvoor dingen van jezelf moet overwinnen. In iedere menselijke gemeenschap gaan dingen fout in de omgang met elkaar. Net zo goed als dat onze intenties niet altijd dezelfde kant op gaan. Het enthousiasme van de een kan bij een ander zomaar tot bezorgdheid leiden: die kant moeten we niet op! En tocht moeten we het samen als gemeente met elkaar uitvinden.

Dat kan alleen als Jezus in ons hart woont. Als je beseft: ik ben in mijn eentje echt niet groot genoeg ben om Gods volkomenheid te bevatten. Ik krijg meer zicht op Gods genade als ik daar samen met anderen naar zoek. Juist met de anderen die soms zo anders in het leven staan en tegen het leven of de kerk aankijken dan ik.

Het is goed om te horen dat dit een gebed van Paulus is. Zo leer je dit bidden voor jezelf en voor elkaar. 'Ik bid dat de Vader zo in jullie werkt met zijn Geest, dat door jullie geloof Christus kan gaan wonen in jullie hart'.

**

"Jezus, voor altijd in mijn hart."

Je geloof is een **belijdenis**. aan God en aan elkaar. Jezus in mijn hart is wat ik heb ontvangen. mijn oude leven laat ik achter mij. Ik richt mij op het nieuwe.

Het is een **belofte**. aan God en aan elkaar. Jezus is mijn hart is wat ik wil. Mijn intentie. waar ik mij voor inzet.

Het is ook een **gebed**. aan God en aan elkaar. Heer, help me. Kom in mijn hart. En blijf daar. En jij ook: steun me. Laat me niet alleen. Zeg het me als je je zorgen maakt.

Het is een **zegen**. van God en van elkaar. Je wenst het elkaar toe. Omdat je elkaar het geluk gunt. God wenst het je toe. En bij God gaat dat nog verder: als Hij je iets wenst, geeft Hij het tegelijk. En zet Hij zijn Geest in.

Amen