

Preek over Efeziërs 6:10-20

- Schildwolde, 3 juli 2022
- Kees van Dusseldorp
- afscheidsdienst Schildwolde

Tekst: *'Tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht'*

intochtslied Psalm 84:1 mannengroep, 84:2 gemeente

votum en groet – versie B

Lied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen

gebed

kindermoment 1

lezen: Efeziërs 6:10-24

lezen: Deuteronomium 20:1-4

Opwekking 807 God van licht

preek Efeziërs 6:10: *'Tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht'*

Lied 898:1,2,4 Een vaste burcht is onze God

geloofsbelijdenis

Gezang 99 (GK06) U zij de glorie

gebed afgesloten met

Psalm 25:2,7

collecte

kindermoment 2

Lied 425 Vervuld van uw zegen

zegen – versie B

toespraken

dankwoord

JdH 983 'Heer wat een voorrecht' – beurtzang

Gemeente van Jezus Christus,

**

Stel je voor. Dat ik hier in de kerk een toneelstukje kon laten zien. Om iets zichtbaar te maken van het beeld dat Paulus schetst van de kracht van een christen. Dan had ik iemand kunnen vragen om als soldaat met volledige uitrusting hier als verrassing binnen te komen stappen. Dan niet met een Romeinse wapenrusting, met schild, speer, sandalen en borststukken. Maar met een moderne PSU: legerkistjes, camouflage-uniform, Colt-C7-geweer, satelliettelefoon. Ik zou hem vragen om hier op het podium te komen, zodat iedereen onder de indruk zou komen van zijn kracht. En dan zou ik hem vragen om te knielen en een gebedshouding aan te nemen. Een gewapende soldaat die gaat bidden. Een sterke en stoere man die zijn hulp zoekt bij God. Kun je het je voorstellen? Dat zou een krachtig beeld zijn, dat je niet snel zou vergeten. En misschien zou ik via de beamer met special effects kunnen laten zien dat de engelen van God in actie komen op het gebed.

Ik heb het niet gedaan. Want het is wel een mooi idee, maar het klopt niet. Paulus bedoelt niet dat wij soldaten moeten zijn, die vechten voor Jezus Christus. Paulus bedoelt al helemaal niet dat we met onze kracht, fysiek, mentaal of geestelijk, niet moeten vergeten om te bidden. Paulus zegt: 'Zoek je je kracht in de Heer. Dat doe je door de wapenrusting van God aan te trekken. En dat gebeurt wanneer je je in je bidden laat leiden door de Heilige Geest.'

Als ik dat in een toneelstukje zou moeten uitbeelden, dan zou ik het anders moeten doen. Dan zou ik een gewoon gemeentelid vragen om hier op het podium te komen. Iemand aan wie je kunt zien dat het leven voor haar niet gemakkelijk is. Iemand met verdriet, met onzekerheid, met zorg. Zij zou hier voorin de kerk op de knieën gaan om de naam van God aan te roepen. Indringend legt ze haar vragen, haar nood en haar leven aan de Heer voor en zoekt de genade, de wijsheid en kracht van haar Heer Jezus Christus.

Ik stel me zo voor, dat iemand naar haar toeloopt terwijl zij aan het bidden is. Als was het een engel. Hij doet haar een gordel om. Waarheid. Alle spelletjes, leugens en verhalen glijden van haar af. Ze hervindt zichzelf, richt zich op de waarheid.

De volgende die naar haar toekomt, trekt haar een harnas aan. Haar gerechtigheid, ze weet zich bevrijd van de zonde, vrijgesproken van het oordeel, een dochter van God.

De volgende engel helpt haar om stevige schoenen aan te trekken. Zodat ze – waar ze ook komt – bereid is om de vrede van God te dienen. In alle relaties waarin ze leeft, ook waar anderen het haar moeilijk maken. De vrede met God wordt haar focus.

Weer iemand drukt haar een schild in de hand. Ze krijgt geloofsvertrouwen. Ze staat er niet alleen voor, hoe moeilijk het ook is, hoe onzeker ze zich ook voelt. De Heer is erbij. Er komt iemand die haar voorzichtig een blinkende helm op het hoofd zet. Haar verlossing, haar toekomst, die vast staan. Die geven altijd hoop en goede moed.

De laatste engel tenslotte, reikt haar een scherp zwaard aan. Woorden en beloften van God. Waarmee ze de verleidingen en de twijfels van het lijf houdt als ze dichtbij komen.

Dan komt ze weer uit haar gebedshouding overeind. Ze is veranderd. Heeft rust gevonden, kijkt helder uit de ogen, heeft nieuwe moed gekregen en weet wat ze gaat doen. Ze verlaat de kerk om aan het werk te gaan. Ze is in het bidden bij God geweest. Heeft zich door de Geest bij Jezus laten brengen. Heeft zich met Christus zelf laten bekleden. Zo is ze sterk, weet ze zich beveiligd in God en blijft ze overeind in het leven. In al haar kwetsbaarheid een krachtig mens. Gesterkt in de Heer.

**

‘Tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.’

Dat is de aanmoediging van Paulus dat ik vandaag graag over wil nemen. In de laatste zondagse kerkdienst waarin ik als predikant van Schildwolde het Woord bedien.

‘Zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht’.

Het beeld dat ik zojuist schetste, geeft precies aan wat die kracht van de Heer inhoudt. Het is de kracht die je ontvangt wanneer je je aan Jezus Christus verbindt en je aan Hem vasthoudt. Wanneer je in gebed gaat, midden in je leven, met alles wat je bezig houdt.

Paulus schrijft in deze brief vaker over de kracht van God. Gods kracht die zichtbaar werd in de opstanding van Jezus uit de dood. Gods kracht die uitgeoefend wordt door Jezus, die alle macht heeft en zich door niets laat tegenhouden om zijn mensen te redden en hen in Gods koninkrijk te brengen. Gods kracht, die ook in de gelovigen werkt. Zodat jij je bevrijdt van de strikken van de boze, je bekeert van je zonden, vergeving durft vragen en kunt schenken, weerstanden overwint om het nieuwe leven te leven. Zodat jij vertrouwen vindt om het goede te doen, het lef krijgt om te protesteren tegen onrecht, blijft vechten tegen passiviteit en blijft leven in de rust en de blijdschap van Christus, ook als het leven moeilijk wordt, als je onrecht aangedaan wordt, of als je voor de grens van de dood komt.

Wat is die kracht van God en hoe kom ik eraan? Door te bidden en je te bekleden met Jezus Christus. Zijn waarheid, zijn gerechtigheid, zijn vrede, zijn vertrouwen, zijn heil, zijn beloften. Jij krijgt het om je middel, om je schouders, aan je voeten, op je hoofd, in je handen gelegd. Als beveiliging. Als vrijheid. Als genade. Als wijsheid. Als kracht. Om staande te blijven. Om je taak uit te voeren. Om je roeping uit te leven. Om Gods kind te zijn.

Weet je, deze wapenrusting is niet bedoeld om aan te vallen. Om mee te vechten in een soort bovennatuurlijke, geestelijke oorlog en de boze te overwinnen. Het is geen opdracht om de wereld tot een paradijs te maken en alles en iedereen met geweld tot bekering te brengen. Nee, de opdracht is: zoek de kracht van God om staande te blijven. Jij in jouw leven en ik in het mijn. Waarbij we elkaar helpen. Houdt stand! Het is een wapenrusting om je te verdedigen. Zodat je niet meegezogen wordt. Het is Christus zelf die je kracht geeft.

De overwinning is al behaald. Maar de wereld nog niet leeg geveegd van al het kwaad. De tijd is nog niet stil gezet. Er zijn aanvallen op de kerk, er zijn verleidingen voor de gelovigen, er zijn ontwikkelingen in de cultuur, er zijn conflicten tussen mensen, er zijn begeerten in je hart. Ze kunnen je meezuigen, je laten struikelen, je verstrikken en je verstikken. Je kunt wel wat kracht gebruiken, Om goede keuzes te maken en daarbij te blijven. Om niet mee te gaan met wat anderen vinden. Om niet mee te schreeuwen met wat anderen roepen. Maar om bij je Heer te blijven. In zijn nabijheid te leven. Zoek je kracht in de Heer! Hij is je kracht, in de dagelijkse praktijk van je leven.

** geen neutraal terrein

Wij leven niet op neutraal terrein. Er wordt om ons gevochten. Er wordt om jou gevochten. Daarbij gebruikt Paulus pittige woorden. ‘Listen van de duivel, hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, de kwade geesten in de hemelsferen’. Dat

klinkt beangstigend. Een onzichtbare vijand. De tussenwereld van geesten en duivels die we niet kunnen zien. Maar die er wel is, ook al halen veel mensen er hun schouders over op, of zetten ze het weg als een achterhaald middeleeuws geloof.

Paulus schrijft dit niet om ons bang te maken. Maar om ons er bewust van te maken dat het leven geen spelletje is. Hij schrijft in dit deel van de brief over het praktische leven. Hoe je omgaat met je emoties, met je geld, met je seksualiteit. Hij schrijft over je taalgebruik, over de verhalen die je vertelt, over alcoholgebruik, over verkering en relaties en over de omgang tussen man en vrouw in het huwelijk. Hij schrijft over de verhouding tussen kinderen en ouders, tussen werkgevers en werknemers. Al die praktische waarschuwingen en aansporingen, al die vermaningen en bemoedigingen, krijgen hier een vette streep: het zijn maar geen leuke suggesties of goede tips die de apostel hier meegeeft. Het is van levensbelang! Achter het praktische christenleven woedt een geestelijke strijd. Er wordt om jou gevochten. Als je dat beseft, dan doe je mee. Zoek je je kracht bij de Heer. Trek je Christus aan om staande te blijven.

De opmerkingen die Paulus maakt over de duivel en de kwade geesten liggen in het verlengde van zijn opmerkingen over de christelijke levensstijl. Het waarschuwt hier niet voor de demonische of occulte wereld. Daar moet je ook verre van blijven. Maar hier gaat het hem erom dat jij beseft dat over jouw manier van leven een strijd wordt gevoerd. Er is een boze macht die jou graag tot zonde wil brengen. Die jou graag het idee geeft dat het allemaal niet zoveel uitmaakt, als je maar gelooft en alles met goede bedoelingen doet. Er is een duivel die zijn listige gedachten rondstrooit, je graag in verwarring brengt over de waarheid, die je in de kerk vooral naar het menselijke laat kijken, die je het liefst laat leven alsof God niet bestaat. Alsof het in de praktijk niet uitmaakt of je van Christus bent of niet. Hoe je met je lichaam omgaat, met een ander. Hoe je je zondag invult, hoe je met de schepping omgaat, hoe je over mensen praat, hoe je je werk doet. Voor deze listen vindt de duivel altijd wel een haakje in jouw gedachten, in jouw ervaring, in jouw omgeving, of in jouw verlangens.

Blijf bidden, zegt Paulus. Voortdurend. En laat bij dat bidden leiden door de Geest. Zodat je Jezus Christus ontmoet. En opnieuw met Hem bekleed wordt. Zijn waarheid, zijn gerechtigheid, zijn vrede, zijn vertrouwen, zijn heil, zijn beloften. Door het bidden krijg jij het om je middel, om je schouders, aan je voeten, op je hoofd, in je handen gelegd. Dan onderken je de aanvallen en blijf je overeind. Laat je niet meezuigen. Maar houdt stand om in deze wereld Gods kind te zijn.

**** ken je kracht en leef in je kracht!**

‘Tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.’

Gemeente van Jezus Christus. Met deze oproep en bemoediging neem ik afscheid als uw predikant.

Jullie zijn een krachtige gemeente. Ken je kracht! Niet alleen in de kwaliteiten die ieder inbrengt en die jullie samen hebben. Maar vooral in de macht van Jezus Christus. Daar ligt jullie kracht. Jullie kennen de Heer. Zoek daar je kracht. Leef in die kracht. Om staande te blijven. Om het goed te hebben en het goede te doen. Om je roeping uit te leven.

Zoek je kracht in de Heer. Jij als christen. Ken je kracht: je bent van Hem. Laat je leiden door zijn Geest, laat je steeds weer bij Christus terug brengen. Om bij Hem genade en wijsheid te ontvangen. Om door Hem genade en wijsheid te verspreiden. Ga in je kracht staan. Door te blijven bidden. Zelf en met elkaar. Zeker ook in de kerkdiensten. Voor jezelf, voor anderen, voor de kerk en voor de wereld. En te doen wat je naar je geweten te doen hebt.

Zoek je kracht Jullie als gemeente. Ken jullie kracht: jullie zijn van de Heer. Met elkaar weten jullie veel van Gods Woord. En van het christelijk leven. Wat er ook gebeurt. Welke ontwikkelingen er ook zijn. Welke aanvallen er ook komen. Dreigende conflicten misschien. De kracht van een kerk ligt niet in een kerkenraad. Of in de voorgangers. Maar in Jezus Christus en in zijn Geest. In het goede nieuws van God. Daarom is een biddende kerk een sterke kerk. Een kerk die op de krachtbron aangesloten blijft. Want Jezus heeft alle macht!

Daarom geef ik dit letterlijk aan jullie mee:

‘zoek uw kracht in de Heer,
in de kracht van zijn macht.’

Amen